

Wat kun je doen als vrijwilliger?

Je mag spontaan af en toe binnen lopen voor een praatje en een kopje koffie. Je bent altijd welkom in de herberg bij Gerard en Herma! Daar hoef je je niet voor op te geven.

Je zegt, ik wil liever een vaste ochtend, middag of avond of af en toe komen, alleen of met z'n tweeën, dat kan ook, meld je dan wapenvanvries@pkn-vries.nl en je wordt ingepland in het rooster. Dat rooster kun je zelf inzien op de voorpagina van www.pkn-vries.nl, een keuze maken en mailen. Jullie kunnen dan zelf verzinnen wat je wilt doen, er zijn spelletjes, puzzels, soms vinden de mannen een praatje al fijn, wandelingen en fietstochtjes zijn ook in trek. Het gaat meestal om een klein groepje en je kunt het samen met iemand gaan doen. Vind je de eerste keer spannend, dan is er altijd iemand die even met je mee wil.

Er worden ook regelmatig groepsactiviteiten georganiseerd. Ook daar mag je je voor aanmelden via wapenvanvries@pkn-vries.nl

Tenslotte

De bewoners mogen niet werken, maar wel klusjes doen. Dat willen ze ook erg graag. Die klusjes kunnen variëren van blad ruimen hier bij de kerk. Klusje in het dorp bij iemand thuis etcetera. Dan is het fijn als een vrijwilliger even mee gaat. Niet iedereen spreekt Engels, maar met een vertaal app op je telefoon kom je ver. Ze hebben deze zelf ook op hun telefoon. Even wennen, maar het werkt prima.

Laat van je horen! Herma van Ee en Joke Gerds