



Zondag 23 februari. 7^e na Epifanie met medewerking cantorij Vries

Thema: Liefhebben van vijanden als heilige uitdaging

Rondom de Voorbereiding

Cantorij: "Ruimte"

Welkom en bloemengroet

Intocht: Vol van verwachting

Vol van verwachting zijn wij gekomen
om weer te weten waartoe wij bestaan.
Verstillend van binnen, verlangend te horen
het levende Woord dat opnieuw wordt geboren
waar mensen in aandacht en liefde verstaan.

Tijd vloeit ineen; verleden worden heden,
toekomst wordt nu, maar altijd blijft het Woord:
herinnerd te worden aan hoe wij bedoeld zijn,
herscheppen de wereld waarmee wij vergroeid zijn,
die opdracht aan alles wat ademt gaat voort.

Samen gekomen om te gaan vieren
uur van gemeenschap, van Woord en van Geest,
dat warm en met liefde en licht is doorweven,
ons helpt om ons leven gestalte te geven.
Verwachtigsvol zijn wij gereed voor dit feest.

Groet en bemoediging

v. De Heer zij met u,

G. OOK MET U ZIJ DE HEER.

v. Onze hulp is in de Naam van de Heer,

G. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

Drempelgebed

v. Wij wachten op U,

Gij opent uw hand,

**G. EN SCHENKT ONS ELKAAR
ALS PELGRIMS OP WEG.**

v. Herschep met uw Geest
ons leven als nieuw.

G. O GOD, BRENG ONS THUIS!



Cantorij en gemeente: LB 299f Kyrie en gloria

Rondom de Schriften

Gebed bij de opening van de Schriften

Lezing OT: Genesis 45: 3-11.15

Zingen: LB 166a: 1.2.3.4.10

Lezing NT: Lucas 6:27-38

Zingen: LB 333

Preek: Over het liefhebben van vijanden als heilige uitdaging

Zingen: LB 537

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Voorbeden

Onze Vader

Wegzending en zegen

Slotlied: LB 425

Zegen

Cantorij " Go forth in to the world in peace"