

## 18 augustus 2024 - Psalmenviering

*De inleidende teksten bij deze viering komen vooral uit het boekje Diepe Gronden - God ervaren in de Psalmen van dr. Matthew Jacoby. Hij is predikant in Australië en leider van de Psalmenband Sons of Korah.*

### Welkom

**Zingen:** Psalm 84: 1, 2, 3, 6

### Inleiding

**Lezen:** Inleidende tekst

Het boek Psalmen is een verzameling van verschillende soorten liederen die in de tempel gezongen werden: dankpsalmen, klaagpsalmen en lofpsalmen.

In die psalmen komen alle gemoedstoestanden voor die een mens in een leven kan doorleven.

In deze viering verkennen we een aantal van die gemoedstoestanden via liederen, teksten en gedichten.

**Lezen:** Gedicht van Geert Boogaard

De psalmen staan  
beschermend om mij heen.

Zij zingen dat mij  
alles is vergeven.

Geen stem spreekt er  
het schuldig uit, niet een.

Je zult niet sterven,  
klinkt het, je zult leven.

Dat ik er was,  
staat eenmaal op een steen.

Dat ik er zijn zal,

staat bij God geschreven.

**Zingen:** Psalm 139 - psalm project

<https://www.youtube.com/watch?v=2INGxAZWuml>

## **Klagen**

**Kyriëgebed** Psalm 22a uit het liedboek

De voorganger leest de tekst van de voorzanger.

De gemeente zingt het refrein als acclamatie.

## **Loven**

**Lezen** uit 'Diepe Gronden':

We verheerlijken God als we van hem genieten, en we genieten van God als we hem verheerlijken. Dat is een prachtige uitspraak over de liefhebbende, zorgzame aard van God die nog liever onze vreugde ziet dan onze gehoorzaamheid. De psalmen onthullen een diepe relationele verbinding tussen mensen en God die het toppunt bereikt in het verheugen in Hem.

God heeft geen bevestiging nodig van onze liefde voor hem, maar hij wil wel graag dat we van hem genieten. we kunnen God niet beter eren dan door van hem te genieten. Zijn goddelijke waardigheid wordt zichtbaar voor anderen als ze zien dat wij genieten van God.

**Zingen:** Psalm 146: 1, 4 en 5

## **Vertrouwen**

**Lezen:**

'Nu word ik nooit meer radeloos,...', is een gedicht van M. Vasalis dat als motto meekreeg 'Hij zal mij leiden langs grazige weiden/ naar waatren der rust' en daarmee duidelijk verwijst naar Psalm 23.

Merkwaardig is de opvatting van Vasalis over de wateren der rust. Voor haar is dit een metafoor voor de dood. Dat is ook niet zo gek, want bijbels gezien is water haast een synoniem van de dood. Niet het drinkwater en het water van de beek natuurlijk, maar wel het water van het grote meer en van de zee.

**Lezen uit de bijbel:** Psalm 23

**Lezen:** gedicht 'Nu word ik nooit meer radeloos' van M. Vasalis

Hij zal mij leiden langs grazige weiden  
naar waatren der rust.

Nu word ik nooit meer radeloos,  
ik voel het breed gedein: de dood,  
die als zwart water onder kroos  
mijn denken plooit, heimelijk en groot.

Over dit aadmend oppervlak  
heb ik maar licht en snel gelopen  
fluištrend: laat mij nog even leven.

Nu waait de wind de diepten open  
onder mijn voeten groeit het wak  
Ik hield van u, o groene weiden,  
mijn eigen zwaarte laat mij glijden  
tot waar de dood mijn vuren blust  
in de oude wateren der rust.

### **Verlangen:**

**Lezen** (uit 'Diepe gronden'):

Zoeken is een vorm van lofprijzing en van aanbidding. Door God te blijven zoeken, laten we zien hoe graag we bij God willen zijn. God zoeken is God verheerlijken en Hem de hoogste eer geven. We kunnen met onze lippen uitspreken dat God onze lof waard is, maar we moeten ook laten zien hoe belangrijk dat voor ons is. De psalmen waarin mensen God zoeken, zelfs in de meest vervreemde situaties, zijn echte psalmen van lofprijzing en aanbidding, misschien nog wel meer dan de psalmen die dat expliciet doen.

Deze psalmen zijn geschreven door verontruste mensen, die zich vervreemd voelen van God. In hun vervreemding lijkt het erop dat hun verlangen naar God is gewekt; hun harten zijn gericht op hun doel en ze belijden hun geloof.

Als verlangen naar God in ons hart groeit, worden alle andere verlangens die een rol in ons leven spelen overwonnen en het hart wordt bevrijd en toegewijd aan God.

**Lezen uit de bijbel:** psalm 42

**Zingen:** opwekking 281 Als een hert dat verlangt naar water

## **Zegenen**

### **Lezen:**

We gaan zo luisteren naar de uitvoering van psalm 1 door Sons of Korah. Matthew Jacoby geeft hierbij de volgende toelichting:

Psalm 1 is een reeks zaligsprekingen en weeën die sterk lijken op de zaligsprekingen en weeën van Jezus die het openingsgedeelte vormen van de bergrede. Het gezegende leven wordt bereikt door één eenvoudige maar diepgaande geestelijke activiteit: het mediteren over de 'Wet' van Jahweh. Met andere woorden: de gezegende man wordt geheel in beslag genomen door het lezen, overdenken en toepassen van de Schriften. De persoon die zich verheugt in het woord van God en erover mediteert, zal de gevolgen daarvan in zijn leven zien. Hij zal het leven ten volle leven en alles bereiken wat God in hen heeft gelegd om te bereiken.

### **Lezen uit de bijbel: Psalm 1**

### **Luisterlied: Psalm 1 - Sons of Korah**

[https://www.youtube.com/watch?v=DkHqaBxPoAM&list=PLQ-b\\_cROU-HpGiltj5hEMI6AHjAxkS5h-](https://www.youtube.com/watch?v=DkHqaBxPoAM&list=PLQ-b_cROU-HpGiltj5hEMI6AHjAxkS5h-)

### **Stilte**

Laat het +/- 5 minuten stil zijn.  
In die stilte is ruimte voor persoonlijke overdenking.

## **Danken**

### **Gebed**

We bidden Psalm 103,  
Afgewisseld met het zingen van lied 103e Bless the Lord

Lezen: vers 1-5

Zingen: lied 103e

Lezen: vers 6-9

Zingen: lied 103e

Lezen: vers 10-14

Zingen: lied 103e

Lezen: vers 15-18

Zingen: lied 103e

Lezen: vers 19-22

Zingen: lied 103e (3 x herhalen)

## Mededelingen

### Loven

**Lezen** (uit 'Diepe Gronden'):

We prijzen het wonder van Gods karakter door van Hem te genieten. De nadruk die wordt gelegd op het genieten van God in de psalmen toont de unieke relationele aard van de Bijbelse spiritualiteit. Die nadruk plaatst Bijbelse spiritualiteit op grote afstand van een religie die je hooguit kunt observeren. Een relatie met God is niet bedoeld als iets lastigs, maar als iets gewilds, niet als een middel om een ander doel te bereiken maar als waardevol in zichzelf. God wil dat we ons in Hem verheugen en dat we die vreugde verder verspreiden door die met anderen te delen. Dat is een andere manier om het grootste gebod uit te drukken. God wil dat we van hem houden, dat we graag bij hem zijn, dat wij blij zijn met zijn aanwezigheid en dat we genieten van zijn goedheid en zijn liefde. Zo manifesteert Gods glorie zich in ons. Dat is de kern van lofprijzing en verheerlijking.

Als we van hem genieten, veranderen we in getuigen van zijn glorie, nog voordat we iets hebben gezegd.

**Zingen:** psalm 150

**Zegenbede:** naar psalm 67 (lied 67b uit het liedboek)

V: God, wees ons genadig, zegen ons met het licht van uw ogen

**A: Heel de aarde kent uw weg, de wereld uw reddende kracht.**

V: God wees ons genadig en zegen ons, laat het licht van uw gelaat over ons schijnen,  
dan zal men op aarde uw weg leren kennen, in heel de wereld uw reddende kracht.

**A: Dat de volken u loven, God, dat alle volken u loven.**

V: Laten de naties juichen van vreugde, want u bestuurt de volken rechtvaardig en regeert over de landen op aarde.

**A: Dat de volken u loven, God, dat alle volken u loven.**

V: De aarde heeft een rijke oogst gegeven, God onze God, zegent ons.

Moge God ons blijven zegenen, zodat men ontzag voor hem heeft tot aan de einden der aarde.

**A: Eer aan de vader en de zoon en de heilige geest,  
nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.**